

hamok

Voorzitter	André Aerts andre.aerts@hamok.be	Bestuurslid	Luc Melis VVO: sport en kaarten Oude Melsebaan 32 2490 Balen 014/816202 luc.melis@hamok.be
Ondervoorzitter	Jos Thijs VVO: beheerraad Driegezustersstraat 36 3582 Beringen 011/421097 jos.thijs@hamok.be	Public Relations Uitrusting	Bart Mellebeek Korteweg 13 3971 Heppen 011/391397 bart.mellebeek@hamok.be
Secretaris (intern)	Pascal Mylle Maasbeekstraat 9 3945 Ham 0485/41.94.38 pascal.mylle@hamok.be	Informatica	Bart Herremans Velmerlaan 43 3806 Velm 011/760455 bart.herremans@hamok.be
Secretaris (intern) Lidgeld	Fernand Scheelen Berkenlaan 95 3970 Leopoldsburg 011/345575 Rekening: BE84 7795 9196 4459 fernand.scheelen@hamok.be	De Knijptang (sportief)	Wim Hoekx Sterstraat 19 3920 Lommel 011/552440 wim.hoekx@hamok.be
Schatbewaarder Kantine	An Verberne Poelstraat 7 3520 Zonhoven Rekening: VZW HAM O.K. IBAN BE68 4581 0482 3134 BIC KREDBEBB 0476/755895 an.verberne@hamok.be	Materiaal	Tuur Cloostermans Olmense Steenweg 103 3945 Ham 011/343880 tuur.cloostermans@hamok.be
Inschrijvingen	Dominique Schutjes Peerderbaan 13 3940 Hechtel 011/734453 fax: 011/733611 Rekening: HAM O.K Hechtel 735-0227934-69 dominique.schutjes@hamok.be	Informatica	Ronny Timmers VVO: sport & kaartencommissie Poelstraat 7 3520 Zonhoven 0479/200967 ronny.timmers@hamok.be
		Jeugd	Dries van der Kleij VVO: ploegencommissie Blandenstraat 208 3052 Haasrode dries.vanderkleij@hamok.be
		Evenementen	Peter Krampiltz Kiezel 268 2450 Meerhout 0477/698755 peter.krampiltz@hamok.be

Dat is hem



Het gaat hier niet over de post die ge zojuist gevonden hebt, doch uwe nieuwe voorzitter.

Velen onder u kennen me al, diegene die me niet kennen, ziehier uw dienaar voor de volgende jaren.

Gekozen uit een groot aantal vrijwilligers, gewikt en gewogen, en door een voltallig bestuur unaniem voorgedragen aan de clubleden op de beker van de secretaris.

Blijkbaar was dit voor velen nog geheim en toen mijn naam viel, of maw toen ik recht stond, was er niemand, maar ook niemand tegen mijn aanstelling, of was iedereen met stomheid geslagen?

Dus zitten jullie allemaal met mij als voorzitter opgescheept, tot... wanneer, zullen we wel zien, doch zeker niet zo lang als de vorige voorzitter.

Onze Luc hebben we dan vriendelijk bedankt voor zijn afgelopen regeerperiode en ik heb z'n

madam nog 3 kussen gegeven, ge moet er al wat voordoen om deze eer te hebben.

Natuurlijk zetten we het beleid van het vorige bestuur door, doch ik dacht voor deze keer neem ik nen andere titel dat het zeker opvalt.

Doch wie ben ik, een clublid dat sinds 1992 aangesloten is, niet zulk een groot talent als de vorige voorzitter, doch wat niet is kan nog komen. Blijkbaar is voorzitter worden, positief op uw resultaten en Luc laat het op dit moment zowat afweten. Komt ervan om voorzitter af te zijn.

Ik ben getrouwd, wat u misschien nog niet is opgevallen, heb 3 zonen en 2 kleinkinderen, doch op sportief vlak geen succes. Niemand is in O-lopen geïnteresseerd. Woonachtend in Tessenderlo en hoop tegen het eind van het jaar op rustpensioen te gaan.

Ondertussen is de overdracht tussen Luc en mezelf zo goed als gebeurd. Het eerste blad van

de nieuwe knijptang wordt aangepast. Iedereen begint me stilaan te kennen, eigen clubleden, doch het nieuws is ook bij de andere clubs en het VVO toegekomen en overal wordt ik nu aangesproken ofwel met “voorzitter” soms “marcel” soms “andré”.

Wat betreft de wedstrijden sinds de vorige knijptang.

Ik pik er de meest uit het oog springende uit, of hier moet ik nog in training gaan bij de Luc.

De magnifieke beker van de secretaris, waar Pascal op zijn eigenzinnige wijze al de deelnemers, niet alleen oriënterend-technisch doch ook geestelijk, kopzorgen liet bezorgen. Knap kunstje op de Kepkensberg.

Verder BK sprint in Gent waar we als primussen mochten noteren, Jil Mylle, Amber Thijs, Ronny Timmers en Koen Meynen.

Toen trokken er velen naar het zuiden van het land waar het altijd heerlijk vertoeven is en waar de kaarten zo moeilijk zijn, zeker als ge in het verkeerde bos zoekt. CO Liège richtte dit jaar de 3 daagse van België in, in de bossen van Anlier, iets boven Martelange. In totaal 619 lopers, en toch hebben we mooie resultaten geboekt met Lies Deferme, Greet Oeyen en Dirk Deijgers met een bronzen plak, Thomas van der Kleij en Marlon Gevaert zilver en de gouden medaille naar Gunther Deferme en Phil Mellebeek.

Over het BK sprint heb ik al zoveel gehoord, spijtig genoeg was ik er niet, dat ik het niet kan plaatsen, doch qua resultaten een gouden plak voor Nancy Wenderickx, Victor en Phil Mellebeek, een zilveren voor Dries van der Kleij, Jean Ooms en Jos Duchesne en verder nog een bronzen voor Piet Deferme, Ronny

Timmers en Tuur Cloostermans.

Als laatste nog even het afgelopen weekend in Brugge.

Zaterdag gelopen op “l’hermitage” en “de koude keuken” en zondag in het centrum, gestart op de markt. Schitterende kaarten, gesmaakt door alle deelnemers, goede baanleggingen. Alleen maar tevreden gezichten en daar mag HAMOK trots op zijn.

Zelf waren we schitterend gelogeed aan De Plas en was er gezorgd voor spijs en drank. Bedankt aan alle helpers die van deze 2-daagse een succes hebben gemaakt, ik mag geen namen noemen, doch de secretaris heeft hier weer berewerk verricht. Ik heb een tof weekend gehad en velen zullen dit met mij delen.

Wat gaat komen voor onze organisatie. Dit is de wedstrijd in Meerhout eind deze maand. Zoals voor iedere wedstrijd zullen we weer veel handjes nodig hebben en ik vertrouw erop dat dit ook weer goed gaat komen.

Het is u misschien al opgevallen dat L. Bouve al enkele weken gemist wordt. Luc heeft aangegeven dat hij het wat kalmer aan moest doen, iets teveel gelopen, vrees ik. We wensen hem een spoedig herstel toe en dat hij terug kan schitteren in onze clubkleuren.

De afgelopen maanden zijn er ook trainingen geweest, zowel voor de jeugd als voor de anderen. Heel veel op oro-hydro getraind. Voor de trainers, of diegene die de wedstrijd georganiseerd, bedankt.

We zullen het kunnen gebruiken in de Jukola die binnen 14 dagen gelopen wordt.

Tot op de volgende cross.

André, de voorzitter.

Inschrijvingen

Alle inschrijvingen bij Daniëlle!

Nationale Wéris

21 juni 2015

We oriënteren om Frans te leren! Hieronder lees je de aankondiging op de site van Hermathenae.

Les parcours seront tracés dans un secteur très peu utilisé depuis de nombreuses années, de l'ensemble cartographique POUDINGUE DE WERIS - VAL D' AISNE (première édition 1983), complètement recartographié en 2012 par CAP-ORIENTATION (Yann et Franz MAREIGNER) et remis à jour en 2014/2015.

Le début et la fin de course se disputeront dans une forêt assez dense comportant beaucoup de rochers (bande de poudingue surplombant la Famenne et la Calestienne) et le milieu des parcours se courra dans une forêt plus dégagée, avec moins de rochers, mais de nombreuses vallées (Ardenne) point culminant à 385 m et point le plus bas à 220 m parcours assez pentus mais assez courts avec nombreux choix de cheminements.

Of in het Nederlands: een mooie kaart! Allen daarheen dus! Inschrijven voor 7 juni.

Clubaflossing Felenne

28 juni 2015

Het principe van de clubaflossing:

- zes personen die allen lid zijn van dezelfde club
- elke persoon loopt één van de 6 aflossingsbeurten
- minimaal 2 dames
- aan elke leeftijdscategorie wordt een coëfficiënt gegeven door het toekennen van een aantal punten. Elke ploeg mag samengesteld worden uit deelnemers van verschillende leeftijdscategorieën maar het totaal mag niet meer dan 80 punten bedragen.



We hebben er dus alle belang bij om met zoveel mogelijk lopers uit zoveel mogelijk categorieën in te schrijven. Snel je naam doorgeven aan Daniëlle zodat we aan de samenstelling van de ploegen kunnen beginnen.

Voor zij die wensen bestaat er de mogelijkheid gratis, met tent of mobilhome, te logeren op de wedstrijdzone van zaterdag tot zondag. Geen water noch elektriciteit. De toiletten van de organisatie zijn toegankelijk. De toegang tot het bos is verboden. Plaats: voetbalveld van Felenne.

Gewenste inschrijvingen via Patrick Mossoux : patrick.mossoux@skynet.be

Driedaagse van de Kempen

13-14-15 augustus 2015

Omdat niet iedereen de hele zomer in Blankenberge, Ibiza of Mozambique zit... een fijn alternatief voor de thuisblijvers. Drie dagen onvervalst oriëntatieplezier op de kaarten van Kelchterhoef en Sonnisheide. Indien je nog wil genieten van het meest voordelige tarief, inschrijven voor 15 juli!

Hamok BBQ

U aangeboden door het Hamok events team!

Wanneer 15 aug
Hoe laat 14 uur aanvang - 15 uur BBQ
Waar Eendracht Houthalen , Springstraat Houthalen- Helchteren (op een boogscheut van het CC van de 3 daagse)
Voor wie Iedereen
Kostprijs Daar Hamok dankzij de vele werkende handen wat budget heeft , volwassenen 10 euro, kinderen - 18j , 5 euro !!! LET WEL OP , DIT IS INCL DRANK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Niet Hamok leden betalen het dubbel , volwassenen 20 euro , kids 10 euro

Inschrijven voor 6 augustus

Hoe vermelden wie , hoeveel personen , volwassene - kinderen
Bij wie peterkrampiltz@hotmail.com
Betalen ENKEL VIA OVERSCHRIJVING
Rek Nr 458-1048231-34
vermelden BBQ 2015 en voor wie



– Peter Krampiltz

Fairplay

Volgens het boekje...

Op het Belgische Sprintkampioenschap in Tongeren was er tijdens de wedstrijd en zeker ook nog nadien heel wat discussie over het ‘binnenroepen’ van sommige atleten door stadionspeaker Karl. De binnenkomende lopers werden al vanaf de derdelaatste controlepost opgemerkt. Karl riep dan vanaf de voorlaatste controlepost de exacte achterstand in de uitslag rond en moedigde de binnenkomende atleet aan, met seconde-aftelling en al. De uitslag werd af en toe zeker bepaald hierdoor. Volgens de organisatie was dit niet verboden en dus toegelaten en werd het elders ook gedaan. Er werd hen herinnerd aan een klacht tijdens een Scandinavisch kampioenschap waarin door de jury werd aangenomen dat lopers bevoordeeld waren (en dus ook andere lopers benadeeld). De organisatie bleef bij haar standpunt.

De reglementen werden daarom (nadien) nagetrokken. Omroepen is natuurlijk toegelaten en gebeurt inderdaad overal. Maar omroepen en hierbij erg bepalende wedstrijd informatie met publieke tijdsaftelling heel luid en goed hoorbaar voor de aankomende atleet meedelen, is natuurlijk nog wat anders. Kwatongen beweerden zelfs dat vooral de eigen clubleden werden bevoordeeld en aangemoedigd maar dat was overdreven. Er is (hierover) in elk geval geen klacht geweest.

Een kort nazicht in de reglementen leverde vooral in het hoofdstuk Fair-Play toch wel wat informatie. Het Fair-Playreglement is natuurlijk algemeen en zeker niet specifiek opgemaakt in functie van aankomsten van nationale sprintkampioenschappen in sportstadions.

Punt 8 is op dit punt waarschijnlijk het meest van toepassing maar komt dus uit de algemene oriëntatierichtlijnen van IOF. *“Controlescheidsrechters zullen geen deelnemer storen of hinderen, zij zullen geen enkele informatie meedelen. Zij zullen rustig blijven, onopvallende kleding dragen en geen hulp*

bieden als deelnemers de controleposten naderen. Dit is ook zo voor alle andere personen in het terrein, zoals media, afgevaardigden e.d.” Ook nog de exacte tekst: *“Control officials shall neither disturb nor detain any competitor, nor supply any information whatsoever. They shall remain quiet, wear inconspicuous clothing and shall not help competitors approaching controls. This also applies to all other persons in the terrain, e.g. media, representatives.”*

Het reglement hierover is dus algemeen opgesteld, enkel een klacht van een benadeelde deelnemer of club zou hier een beslissing hebben kunnen uitlokken. Eén klacht over een betwiste postenbeschrijving is echter al meer dan genoeg ... Kampioenschappen en selecties worden altijd met een grote loep bekeken, dat wisten we al.

Nog enkele, logische weetjes over de Fair-Playregels maar een opfrissing is zeker nodig ondervinden we bijna wekelijks...

- De deelnemer zal zo stil als mogelijk zijn in het terrein!
- Hulp bieden, hulp vragen of hulp aanvaarden is verboden tijdens wedstrijden!
- Het is verplicht om gewonde lopers te helpen!
- Terreinverkeningen of trainingen vooraf zijn verboden. Sommigen onder ons herinneren zich zeker het geval RT...
- Informatie inwinnen vooraf maar ook tijdens de competitie is verboden!. Dus ook geen loopkaarten tonen aan niet gestarte lopers na de wedstrijd.
- Eens de finishlijn overschreden mag niet terug in het wedstrijdterrein gegaan worden.

- Opgaves moeten onmiddellijk gemeld worden aan de inrichters. Indien nodig moet de wedstrijdkaart afgegeven worden.
- Een deelnemer die één van de regels overtreedt of die voordeel heeft van het overtreden van een regel mag worden gediskwalificeerd!
- Niet-lopers die de regels overtreden mogen disciplinair gesanctioneerd worden!
- Organisatoren moeten de wedstrijden stoppen, uitstellen of afgelasten als de deelnemers in gevaar komen. Cfr. de pukkelpopstorm tijdens een nacht van onze driedaagse van 2012...

– 1456

BK Sprint

Had Ambiorix ons echt niet meer te bieden?

10 mei 2015 – Tongeren

Goud
Nancy Wenderickx Victor Mellebeek Phil Mellebeek
Zilver
Dries van der Kleij Jean Ooms Jos Duchesne
Brons
Piet Deferme Ronny Timmers Tuur Cloostermans

Met 35 Hammers kwamen we aan de start in het BK sprint in Tongeren. Bij de dames -16 behaalde Lies Deferme de 7e plaats al moest ze slechts een goede 2 minuten toegeven op de winnares. Amber Thijs verkoos bij de elites te starten, Amber liep een goede koers en kwam slechts 2" te kort voor de bronzen plak. Bij de dames 35 was Nancy Wenderickx in haar element en pakte de titel met meer dan 1'30 voorsprong. Bij de dames 45 werden Anja en An als 9e en 10e genoteerd.

Bij de jongens liet Piet Deferme een zeer goede indruk en pakte het brons bij de H – 14. Bij de heren – 18 werd het uitkijken naar onze drie lopers Victor, Miel en Klaas. Uiteindelijk was het Victor die de snelste was en alzo zijn eerste titel in de wacht wist te slepen. Miel werd uiteindelijk 4e en Klaas, die op het laatste van

de koers verkoos om langs de vijver te lopen, stond jammer genoeg voor een gesloten poort en verloor hier te veel tijd om nog voor een podiumplaats in aanmerking te kunnen komen. Bij de heren elites liep Jeroen Hoekx een heel goede wedstrijd en gaf slechts 1'22 toe op de echte spurters. Frederik Meynen werd verdienstelijk 10e. Dries vanderKleij moest bij de heren 35 enkel Michel Bastin laten voorgaan, Stefaan Schutjes werd als 10e afgevlagd, ook voor hem was het gesloten poortje er te veel aan.... Bij de H 40 bevestigde Ronny Timmers dat zijn conditie heel goed is en pakte een mooie derde plaats. Bij de H 45 ging het zowel voor Gunther Deferme als Bart Mellebeek te snel, zij werden 4e en 5e. Bij de heren 50 werd het een mooie 5e plaats voor Dirk Deijgers, Hendrik Lisby werd 10 en Danny Swerts werd 13e. Bij de heren 55e was Wim Hoekx goed voor een mooie 5e plaats, voor Marc Hermans en Lucien Bosmans was de snelheidsrace niets voor hen. Dominique Schutjes weerde zich naar best vermogen en eindigde als 16e. Vic Vanderstraeten liep nooit sneller in een oriëntatiecross en eindigde 8e bij de heren 65. Jos Thijs legde in deze reeks beslag op de 13e plaats. Jean Ooms liep een zeer goede koers maar moest toch 44" toegeven op de winnaar Eicher. Na zijn fraaie overwinning in de Driedaagse van België werd het uitkijken naar de prestatie van Phil Mellebeek. Phil ging rustig van start maar zette nadien een tandje bij en won met maar liefst 5' voorsprong. Jos Duchesne, die zijn titel moest verdedigen, liep

een zeer goede koers en moest uiteindelijk slechts 1' toestaan op favoriet Van De Moortel. Uiteindelijk was onze club goed voor driemaal goud, driemaal zilver en driemaal brons in deze **veredelde baankoers**.

In omloop 4 hadden we 9 posten en daarvan wist iedereen de posten 6, 7, 8 en 9 als staan al voor dat hij naar de start ging. Met niet minder dan 113 waren wij op omloop 4, is dat wel nodig dat er zoveel mensen op één omloop lopen? Met de mogelijkheden van tegenwoordig om de omlopen te drukken kan men toch gemakkelijk enkele omlopen bijleggen, vroeger, wanneer de omlopen nog op de kaarten moesten worden gedrukt, zou men er al eens aan gedacht hebben om minder omlopen te maken om tijd te sparen. Wat de 5 eerste posten van omloop 4 betreft : 1, 2, 4 en 5 zag men staan zodra men in de goede straat kwam, enkel post 3 moest ik achter de hoek gaan kijken. Voor post 6 moest men dan zorgen dat men langs de poort binnen kwam..... iedereen zal vooraf wel gezien hebben langs waar de vroege lopers binnenkwamen. Even had ik nog gedacht dat ik een post zou gehad hebben aan het standbeeld van Ambiorix maar ook dat werd ons niet gegund. Een kaart is natuurlijk wat ze is, het is volgens mij niet erg opportuun om op zulke kaart een BK te organiseren en dat men niet over de zone van de rommelmarkt mocht dat wist men toch vooraf Tongeren is al heel veel jaren gekend voor zijn rommelmarkt op zondag. In de Zuidelijke zone van de kaart, in de omgeving van de twee vijvers, waren er veel details maar daar hadden we geen posten! Diegenen die toch door het parkje liepen en te ver naar het Zuiden uitkwamen, stonden voor een gesloten poort. Het VK nacht in Gruitrode was veel te moeilijk en nu was het veel te gemakkelijk de twee mengen is misschien de oplossing. Een "over" enthousiaste speaker, die jammer genoeg niet veel clubs kende....., zorgde daarbij voor wedstrijdvervalsing door de late starters de tijden van de eerste lopers door te geven !!! Ook de prijsuitdeling werd veel te laat gehouden, de meeste deelnemers waren toen natuurlijk al lang vertrokken. Na onze organisatie van het VK sprint, van enkele jaren geleden, in de omgeving

van het 't Vlietje werd er kritiek geuit. Ik heb die dag posten gaan ophalen en heb geen enkele post van op een afstand van 100 m zien staan ! Dus, een wijze raad, soms is het misschien beter van op je tong te bijten dan kritiek te leveren, en vergeet niet kritiek is als een boemerang die keert steeds weer!!! Het BK sprint in Tongeren is eentje om snel te vergeten..... en ditmaal hadden de afwezigen gelijk!



In het vorig clubblad had ik er over dat men **de klant moest verwennen** en de afstanden moet proberen te respecteren bij de minder jongen. Als we in een wedstrijd met enkele vijvers of verboden gebieden telkens heel ver moet rondlopen, dan is het natuurlijk juist 3 km in vogelvlucht maar dan lopen we er 5 à 6 en zijn we 90 '(bijna de helft te lang) op pad en amuseren we ons niet meer. Let ook op wanneer gij in de maand Mei organiseert, dat ge uw prebalisen dan niet gaat hangen in Februari of Maart want dan is het best mogelijk dat ge uw prebalisen niet meer terug kunt vinden. Fernand

Scheelen kan er u alles over vertellen. In Dilsen hebben Jos (Duchesne) en Pierre (Teunkens), overal vroege starters, zonder kapmes een spoor moeten maken in de netels op weg naar post 1 !!! Is het in zulke omstandigheden niet beter dat men de post 1 laat vallen en de lopers direct naar post 2 stuurt? Voor de lopers die om half 12 vertrekken zijn de posten heel wat gemakkelijker te vinden, zij hebben een groot voordeel.... omdat de sporen getrokken zijn. En de jongens en meisjes van de sportschool, die met blote benen de omloop hebben afgelegd, die zijn wellicht allemaal intussen lid geworden van het VVO ...of hebben misschien gezegd: NOOIT MEER !

De tijden veranderen ! Wanneer ik in 1955 als jonge sergeant in Leopoldsborg in mijn eenheid toekwam, moesten we fysieke testen afleggen tot de leeftijd van 35 jaar..... in 1970 (15 jaar later) moesten er testen afgelegd worden tot 50 jaar. Dertig jaar terug heeft men in het ABSO de reeksindelingen en de afstanden van de wedstrijden vastgelegd. Jean Matthijs zaliger van ASUB was toen veruit de oudste deelnemer ... en was toen bijna 60 nu hebben we

deelnemers van 85 jaar.

Wanneer ik in 1971 begon met de handicapcross "De Gouden Spike" gaf vanaf 35 jaar 50 m voorgift per jaar tot 50 jaar en 100 meter voorgift per jaar boven de 50. De afstand was vastgelegd op ongeveer 5 Km. Dat was destijds geen probleem want de oudste deelnemer was toen 47 jaar. Als dit jaar de cross gelopen werd, was Gustje (Nijs) 85 jaar de oudste deelnemer...en zou hij met de regels van 1971 nog 750 m moeten lopen hebben want hij zou een voorgift van 4250 m gehad hebben. Wat heeft men intussen gedaan : De voorgift begonnen vanaf 40 jaar en de afstand op ongeveer 6 Km gebracht!

En terwijl we maar klagen over de te lange afstanden, zien we dat we in Brugge, in een organisatie van onze eigen club, **ge moet het maar doen om 200 km van huis, in het hartje van Brugge een oriëntatiecross te organiseren**, als HME 5.230 m te verorberen kregen.... ik zou zeggen An breng ons lunchpakket in het vervolg maar voor wij van start gaan !!!

– Tuur Cloostermans

Kampioenenenviering

De afwezigen...

Traditiegetrouw werden op donderdag 28 mei door de Sportraad van Ham de medaillewinnaars (Goud, zilver en brons) van de Vlaamse en nationale kampioenschappen gevierd. Gewoontegetrouw kwamen er een 30-tal Hamokkers voor deze viering in aanmerking. Wie vroeger reeds aanwezig was op zulke viering weet best dat de sportraad echt werk maakt van dit feest. Ook dit jaar was de viering af. Er grepen enkele demonstraties plaats, van zeer uiteenlopende sporten, die werden afgewisseld met het uitroepen van de sporter van het jaar in de reeksen beloften, sportman en sportvrouw en de masters. Uiteindelijk werden Victor, Jos, Phil en ikzelf genomineerd in onze reeks maar niemand kon

een titel winnen. Opvallend weinig Hamokkers waren aanwezig en Pascal zag zich enkel omringd door Godelieve, Willy en de oude garde Jos, Phil en ikzelf. Iedereen die genoemd werd ontving ditmaal als geschenk een handdoek met het embleem van de gemeente HAM. Na de huldiging werden we uitgenodigd op de fijne receptie. Daar was het genieten van de vele hapjes en overvloedige drank en op het einde werden we nog vergast op een ijsje. Jammer dat we met zo weinig mensen aanwezig waren, misschien zat het Brugge – weekend er voor iets tussen, en nu durf ik zeggen dat zowel voor het weekend in Brugge als de viering van de kampioenen in Ham de afwezigen ongelijk hadden !!!!!

Brugge

30 en 31 mei 2015 – Brugge

Sport is in België enkel maar een excuus om te drinken. Wat is er dan beter dan een brouwerij als geldschieter? Een brouwerij die vaten bier sponsort natuurlijk. Zo kwam het dat niet enkel de stad Brugge, maar ook 9 vaten Brugse Zot en Straffe Hendrik het geheel van het oriëntatieweekend in Brugge omkaderden, met dank aan “De Halve Maan”.



Omdat een wedstrijd organiseren op een tweetal uren rijden van de gemiddelde hamokker niet eenvoudig is, werden medewerkers ontvangen in “De Plas”, best bekend als watersportcentrum. Onder bepaalde omstandigheden wordt oriëntatie ook een watersport, en op vrijdagavond leek het daar nog sterk op. Gelukkig bracht de zaterdag naast een zware kop ook beterschap.

Dries van der Kleij was baanlegger van dienst voor de voormiddagsprint. Het decor was het Jan Breydelstadion, gepast omdat de hamokker evenzeer een noeste werkkraacht is als het handelsmerk van Club. Tafelarm, stoelarm, lichtarm, maar toegankelijk en gelukkig niet zonder warmte, werden binnen- en buitenlanders ontvangen, op het randje van megalomane starten opgebouwd, posten juist gezet en lopers de wijk ingestuurd.

Straffe Brugse Zotten!

Ondanks het vrij eenvoudige karakter van de omgeving, kwam toch nagenoeg niemand foutloos terug binnen. De fantasietjes van Dries brachten menig loper in de war en leidden hen naar de foute post, waar de omstaanders een internationale vloek gehoord moeten hebben.

Luc Cloostermans legde de banen van deel twee, na de middag. Een mengeling van wijk en park zorgde voor een aangename sprint. Dat kunnen wij alleen maar zeggen met dank aan de startploeg die een half uur klantenloos bleef wachten tot uw dienaar van zijn computerwerk kon wegvluchten.

De namiddagkaart heette dan wel de Koude Keuken, dat zou snel een vaag begrip worden. Een lekker warme barbecue wachtte de hamokhelpers op. Direct daarna werd de kennis van West-Vlaanderen getest door de ondertussen klassiek geworden Frederikkwis. Razend spannend werd het, want de ploegen, strandden allemaal op enkele punten van elkaar. Die rivaliteit ging snel verloren, want totdat de Knijper er in slaagde van eerst het vat Brugse Zot en daarna het vat Straffe Hendrik te legen, vloeiden de verhalen makkelijker dan ooit tevoren.

Het postenzetteam, aangevoerd door Pascal, had daar 's morgens om 5u waarschijnlijk spijt van, maar de anderen zitten nu opgescheept met een eeuwige bewondering voor de kranige prestaties die op dat ochtendlijke uur geleverd werden.

Die posten werden in Brugge-Centrum uitgestrooid als waren het toeristische attracties. Eénzelfde gevoel moeten de starters gehad hebben, die tussen selfiesticks en paard en kar hun serieus moesten behouden. Baanlegger Luc had het venijn voor het einde van de stadsoriëntatie gehouden, zodat er uiteindelijk niets dan tevreden gezichten overbleven, al mochten dat er meer dan 240 geweest zijn.